

## 'Yerli ve milliyiz' dediler; yerli ve milli olan ne varsa yok ettiler.

25.02.2018 10:06 BÝRGÜN PAZAR Bu kadarýný Kissinger bile hayal edememiştir. ABD Dýþipleri Bakanlarýndan Henry Kissinger &quot;petrolü kontrol ederseniz ölkeleri, gýdayý kontrol ederseniz insanlarý yönetirsiniz&quot; diyerek kapitalist tarým politikalarýnýn nasýl bekillenmesi gerektiðini ortaya koymuþtu TW Adnan Çobanoðlu - Üzüm Sen Genel Baþkaný &quot;Algý yönetimi&quot; yapmakta oldukça marifetli olan AKP hükümetinin ölkemiz tarýmına ve üreticilere verdiði zararlar saymakla bitmez, þimdi de bir yandan &quot;havza bazlý üretimi hýzlandýrmak için&quot; çiftçiye kullandýðý mazotun %50&rsquo;sini devletin ödemesi hazýrlýðýný ve ölkedeki koyun miktarýný artýrmak (!) için &quot;300 koyun projesi&quot; adý altýnda koyun ithal edip koyunlarý &quot;sözleþmeli üretim modeli&quot; ile (TÝGEM aracýlýðýyla ) köylülere satmayý &quot;köylülere destek&quot; kamuoyuna sunarken diðer yandan þeker fabrikalarýnýn satýþý için düðmeye bastý. &quot;Mazot desteði&quot;nin aslý Dünyanın en pahalý mazotunu ölkemizin çiftçileri kullanmaktadır. AKP hükümeti 1 Temmuz 2003 tarihinde çýkarttýðý 2003/586 Bakanlar Kurulu Kararý ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yük ve yolcu taþýyan gemilerden, ticari yatarlardan, hizmet ve balýkçý gemilerinden mazotta ÖTV&rsquo;yi kaldýrmýþtır. (Bkz. <http://www.resmigazete.gov.tr> ile Ulaþtırma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý web sitesi <http://www.ubak.gov.tr> ) Köylü/çiftçi dünyanın en pahalý mazotunu traktöründe kullanýrken yat sahipleri ÖTV&rsquo;siz mazotu doya doya kullanmýþlardır. Bu çarpýklýðý ÇYFTÇÝ-SEN de dahil birçok örgüt ve kiþi dile getirmiş, çiftçiler mazottan ÖTV alınmamasýna dönük kampanyalar yürütölmüþtür. Yani hükümetin þimdi &quot;müjde&quot; diye sunduðu, &quot;kullandýðý mazotun %50'sini devlet ödeyecek&quot; iddiasý aslýnda aldýðý ÖTV'nin bir kýsmýnýn geriye iadesidir. Dedik ya; &quot;AKP Algý Yönetimi yapmakta oldukça marifetli&quot; diye, iþte bu konuda da algý yönetimi yapıyor. Bu mazot desteði (siz onu çiftçinin kullandýðý mazottan alýnan ÖTV&rsquo;nin bir kýsmýnýn iadesi olarak anlayýn) herkese de deðildir; &quot;Milli Projesi&quot; kapsamında havza bazlý destek içine alýnan bölge ve ürönlere ilipkindir. Ne demiplerdi &quot;Milli Tarým Projesi&quot;nde her ürün her bölgede desteklenmeyecek. Örneðin ölkemizde mýsýr, buðday, arpa, mercimek, nohut, kuru fas hemen her havza da yetiþebiliyorken sadece hükümetin belirlediði havzaða üretim yapanlar desteklenecek, sertifikalý tohum (þirketlerin sattýðý tohumu) kullanmayan çiftçi desteklenmeyecek kýsacasý &quot;çiftçiye mazotun yarýsý devletten&quot; diye sunulan þey aslýnda tohum, kimyasal ilaç, enerji ve gýda þirketlerinin önerdiði politikalarý hayata geçirme projesidir. Ölkemizdeki desenini yok etme, üreticilerin dýþa ve þirketlere baðýmlýlýðýný artýrmaya dönük destektir. Aslýnda söylenen þudur; &quot;devlet gübre, kredi vb. destekler almak istiyorsan atalýk tohumunu kullanmayacaksýn, sertifikalý þirket tohumu kullanacaksýn, sulama suyundan yararlanmak istiyorsan belirlediðimiz ürün desenine uygun dikim yapacaksýn, baraj ve göletlerdeki suyu bizim belirlediðimiz ürünün ihtiyacı olacaðý zamanlar salacaðýz senin ektiðin ürünün su ihtiyacınýn olduðu dönemlerle bizim belirlediðimiz ihtiyacı olduðu dönemler çakýpmayabilir bu durumda ürününü sulayamazsýn. Kýsacasý sen hiçbir þeyi düþünme ailenin, topraðın kaderini bize ve þirketlere býrak.&quot; Baþbakan Binali Yýldýrým çiftçilere mazot müjdesi (!) verirken bunun nedenini þu þekilde özetlemiştir: &quot;Havza bazlý üretime geçipin hýzlandýrýlması, hemen üretime geçilmesini saðlamak amacıyla mazot desteði verilecek.&quot; Yani aslýnda müjde tohum þirketlerinedir; &quot;bir an önce sertifikalý tohumun kullanýlmasýnda artýþ saðlayacaðýz&quot; demek istenmektedir. 300 koyun projesi

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Fakýbaba&rsquo;nýn açýkladýðýna göre bu projeden &quot;daha önce hayvancýlýk yapan üretimi sürdüremediði için adýlýný, topraðýný býrakýp kente göç edenlerden tekrar köye dönmek isteyenler&quot; yararlanabilecekler. Bakan Fakýbaba diyor ki, hangi nedenle olursa olsun; ister &quot;kirli savap&quot; nedeniyle köylerini terk zorunda kalmýþ olsunlar, isterlerse OHAL&rsquo;ler nedeniyle otlak, mera ve yaylaklara hayvan olatmaya çýkartamadýklarýndan dolayı sürülerini satýp kentlere göç etmek zorunda kalmýþ olsunlar veya para kazanamadýklarýndan dolayı borçlarýný ödeyememiþ bu borçlu da sürülerini satýp kentlere göç etmiþ olsunlar, eðer köylerine dönerlerse bu projeden yararlanabilecekler ama hâlâ köyde ve halen koyun yetiþtiriciliði yapanlar bu proje desteðinden yararlanamayacaklar. Bu kiþilerin kentten köylerine dönüyor olmaları da yetmez, bu projeden yararlanabilmeleri için bu kadar borçlanmaya yetecek gayri menkullerinin de olması gerekir ki ipotek verebilsinler, devlet alacaðýný garantiye alsýn. Verdiði koyunlarýn parasýný, yem ve bakým için verdiði avanslarý geri alabilsin. Hükümet &quot;küçük hayvan yetiþtiricilerine destek! Et fiyatlarý düþecek&quot; vb. söylemlerle kamuoyunda yeni bir &quot;algý yönetimi&quot; ne girmektedir.

AKP hükümetinin 2012 Kasým&rsquo;nda çýkarttýðý &quot;Bütünþehir/Büyükþehir Belediye Kanunu&quot; ile köy tüzel kiþiler kaldýrýlmýþ, köylerin otlak ve meralarý ellerinden alýnmýþ, merkezi idareye devredilerek ve özelleþtirmenin önü açýlmýþtı. 2017 Kasým&rsquo;nda çýkartýlan &quot;torba yasa&quot; ile meralara &quot;endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliþtirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri&quot; yapýlması kolaylaþtırýldý. Belki de &quot;300 koyun projesi&quot; ayný zamanda bu tür yatýrýmlar için uygun olmayan meralarýn hayvan yetiþtirmek isteyenlere satmayý veya kiralamayý da hedeflemektedir. AKP hükümeti önümüzdeki günlerde Büyük þehir sayýsýný çoðaltma hazýrlýðý içinde. Bu da var olan otlak ve meralarýnýn da el konulması demektir.

Peki hayvanlarýnýn besin ihtiyacıný karþýlayacak otlak ve merayý bulamayan köylü ne yapacaktır? Piyasadan yem almak zorunlu kalacaktır. Aynen ithal yemlere muhtaç yetiþtiricilik yapmak zorunda býrakýlan büyükbaþ hayvan yetiþtiricileri gibi küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri de ithal yeme muhtaç ve baðýmlý hale geleceklerdir. Gýdada dýþa baðýmlý hale gelmeye baþlamamýz yetmezmiþtir, hayvan gýdasýnda da dýþa baðýmlý hale gelimiz, ki bu kadarýný Kissinger bile hayal edememiştir. ABD Dýþipleri Bakanlarýndan Henry Kissinger, 70'lerde &quot;petrolü kontrol ederseniz ölkeleri, gýdayý kontrol ederseniz insanlarý yönetirsiniz&quot; diyerek kapitalist tarým politikalarýnýn nasýl bekillenmesi gerektiðini ortaya koymuþtu (Bkz. <http://r-komplex.org> Kissinger&rsquo;nin Hayaliydi Gerçek oldu! Türkiye Gýda&rsquo;da Dýþarıya Muhtaç-Adnan Çobanoðlu). Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi &hellip; Bunun için yakýn tarihe kýsaca göz atmakta fayda var. Cargill gibi küresel gýda þirketlerinin isteði ve IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ&rsquo;nün bu isteðe uygun dayatmalarýyla Dünya Bankasý&rsquo;nün çalıþpaný Kemal Derviþ, 2001&rsquo;de DSP, MHP koalisyon hükümeti tarafýndan Türkiye&rsquo;ye çağrýldý (&quot;Türkiye&rsquo;ye atandı&quot; demek daha doðru olur). Atan Dünya Bankasý çalıþpaný, koalisyon hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Bakaný oldu. Ýlk yaptýðý icraatlardan birisi Dünya Bankasý &quot;Tarým Reformu Uygulama Projesi Anlaþması&quot; (ARIP) imzalamak oldu. Dünya Bankasý da bunun karþýlýðýnda

Türkiye'ye 500 milyon dolar kredi verdi. DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti bu anlaşmanın gereği olarak ekonomiyi düzene sokmak için '15 günde 15 yasa' çykarttı. Aslında bu yasalar IMF, Dünya Bankası ve DTÖ'nün uzun süredir dayattığı ve beklediği yasalardı. Bu yasaların bazısı 'Tütün Yasası, Beker Yasası,' gibi doğrudan doğruya üretimi ve küçük üreticileri ilgilendiren ve onların batıpını hazırlayan yasal düzenlemeleri içeriyordu. Beker Yasası ile bekerpancar taban fiyatı kaldırıldı, fiyat belirleme fabrikaların keyfine bırakıldı. Pancar üretimine kota dönemi başladı. Beker Pancar ekim sünyrlandı, köylü pancar ekemez hale getirildi. Mısyrdan üretilen 'Niğasta bazlı beker (NBP)' in ithalat kotası arttı. Türkiye, Cargill'in niğasta bazlı bekerinin iğgaline uđradı. O günden bu yana hazır yiyeceklerde pancar bekeri yerine NBP kullanımı her geçen gün arttı. Bu yasa ile beker sanayii özelleştirme kapsamına alınarak beker fabrikalarının özelleştirilmesine açıldı. AKP hükümetinin 'yerli ve milli' dediği tarım politikaları IMF, Dünya Bankası ve DTÖ'nün dayattığı Derviş'in uygulamaya koyduğu programın devamıdır. Pimdi Cargill gibi küresel gıda şirketlerinin isteklerinin son aşamaya yerine getirmek için hamle yapıyor. ABD ile kısmi olarak bozulan ilişkiler, Türkbecker özelleştirilerek düzeltilmek isteniyor.

Beker fabrikalarının özelleştirildiğini de sanmayın ki bu fabrikalar üreticilerden beker pancarı almaya ve beker pancarından beker üretmeye devam edeceklerdir. Tam aksine büyük ölçüde ya kapanacak ya da küresel gıda şirketleri vasıtasıyla ABD, Arjantin ve diğer ülkelerde üretilen GDO'lu mısırlar ithal edilerek NBP üretimine geçilecektir. (GDO'nun doğaya ve insana verdiği zararlar kanıtlanmıyken, niğasta bazlı bekerin zararları bilinirken) bu özelleştirmelerle sadece milli ve yerli olan tarımsal ürünün bitirilip üreticiler iflasa sürüklenmeyecek aynı zamanda tüketiciler de tükettikleri NBP'ler nedeniyle yapamsal zararlar görecektir (Son yıllardaki kanser vakalarının artıpını bir nedeninin de yediğimiz, içtiğimiz sađıksız gıdalardan olduğunu bilmeyen insanlar sürekli dillendirmektedir). Bu hamleler küresel ilaç, tohum ve gıda şirketlerinin gıda egemenliğimizi yok etme, gıdayı kontrol etme girişimlerine hükümet eliyle destek verme girişimidir.

Bizde özelleştirmenin, epittir kapatma olduđu yapılarak kanıtlanmıyptır. Türkiye'nin en büyük (Ankara'daki) Et ve Kurumunun (EBK) yerinde özelleştirmenin hemen akabinde yatay ve dikey biçimde bir alıpverip merkezi kuruldu. İstanbul Yenibosna'daki en büyük Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) yerine alıpverip merkezi çörelendi. (Bkz. Türkbecker'in özelleştirilmesine ilipkin Çiftçi-Sen'in yapımı olduđu Basın Açıklaması <https://www.karasaban.net/c/turkiye-seker-fabrikalari-ozellestiriliyor/>)

Beker Yasası öncesi bekerpancarı üreten aile sayısı 490 bindi. Pimdi 105 bine gerilemiştir. Beker fabrikalarının özelleştirilmesi bu sayının daha da düşeceği ve sosyal problemlere yol açacağı söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Beker fabrikalarının bölgeler aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği yapmanın da olanağını sunmaktadır. Çünkü pancarı küspesi aynı zamanda hayvan yemi olarak kullanılabilir ve zengin besin deđeri içermektedir. Bu nedenle beker fabrikalarının özelleştirilmesinden bu bölgedeki hayvan yetiştiricileri de olumsuz olarak etkilenecek, yemde dıpa bađımlılık daha da artacaktır.

Sonuç olarak 'yerli ve milli' denilen tarım politikaları aslında dıp kaynaklı, enerji, kimyasal ilaç, tohum ve gıda şirketlerinin IMF, Dünya Bankası ve DTÖ aracılığıyla dayattıkları politikalarıdır. Bu politikalarından üreticiler kadar tüketiciler de zarar görmektedirler, tüketicilerin sađlıklı gıdaya erişimini de engellenmektedir. Eđer sađlıklı gıdaya erişmek, şirketlerin gıdayı kontrol etmelerini engellemek istiyorsak gıda egemenliğimizi sahip çökmek zorundayız. 'Gıda egemenliği' nedir?

Gıda Egemenliği insanların geçimini yok eden, dolayısıyla onları göçe zorlayan sermayenin ve metaların serbest dolaşımını halkların özgür hareketini istemektir. Üreticiler ve tüketiciler arasında rekabet ve çatışma yerine işbirliğini ve dayanışmayı geliştiren insanların, gıda sistemlerini nasıl örgütleyeceğini kolektif olarak karar vererek, kamu yararını ilgilendiren tüm konularda ve kamu politikalarında karar alma süreçlerinde katılımcı olabilmelerini sađlamak ve bunun için mücadele etmek demektir. Gıda egemenliği ve gıda politikalarının; gıdaya erişim hakkına dayanmasını, açlık ve yoksulluğun giderilmesini, temel insani ihtiyaçların karşılanması ve cinsiyetler arasında eşitsizliğin kaldırılmasını savunmak ve bunun için mücadele etmek demektir.

Gıda Egemenliği 'Ortak varlıklarımızın yönetiminin kolektif ve demokratik olmasını, toplumsal denetim süreçlerine dayanmasını' amaçlayan yeni bir toplumsal düzen istemek ve bu toplumsal düzen için mücadele etmek demektir. (Bkz. Gıda Egemenliği Hemen Pimdi!.. A.Çobanođlu [www.uzumsen.org](http://www.uzumsen.org))